

Smashke 56



september 2016

Beste leden,

't Is weer voorbij, die mooie zomer. Iedereen stond weer te springen om aan een nieuw seizoen te beginnen, zoals te merken viel op de eerste trainingdagen. Nog nooit zoveel volk gezien op een maandagtraining (25)!

Zoals de meesten ondertussen al weten, zijn er enige wijzigingen gebeurd in de samenstelling van het bestuur. Willy Baert en Kaziu Danko hebben jaaren het beste van zichzelf gegeven en gaan nu rustig uitbollen met behoud van enkele taken zoals jeugdarbitrage (Willy) en website (Kaziu). Frederik Pluymers heeft te kennen gegeven om het wegens omstandigheden een tijdje rustig aan te doen.

Maar we hebben ook twee enthousiaste nieuwe bestuursleden bijgekregen: Robin Lucas in functie van feestelijkheden-evenementen en Steven Gong die de job van materiaalmeester kreeg toegeschoven.

Het nieuwe clubboekje zal normaal gezien deze week nog verdeeld worden en het eerste wat dan moet gebeuren is een aanpassing van de ledenlijst. Verderop volgen de gegevens. Kijk uw boekje ook direct na op eventuele fouten in uw naam, adres, telefoonnr, e-mailadres, ...! Meld alle abnormaliteiten, liefst via e-mail, zodra mogelijk aan Ludo.

sporthal opdagen en vertrokken mooi op tijd onder een stralende zon. Via een sightseeing tour langs Jos zijn thuis en de Koerselse bossen werd na 15 km een eerste tussenstop gehouden bij La Cantina op de Lindeman. De meesten konden ondertussen al wat vers vocht gebruiken, Steven W daarentegen verkoos echter een Dame Blanche om wat af te koelen. Al snel werd de tocht voortgezet richting Helchteren, waarbij duidelijk werd dat de conditie bij de meesten dik snor zit (hoewel de jongsten van de hoop toch nog wat extra training kunnen gebruiken). Na nog eens 15 km werd halt gehouden bij de Sonnishoeve, waar bijna iedereen genoot van een lekker huisbereid ijsje. Na deze verfrissingen werd opnieuw koers gezet richting de sporthal, waar tussen pot en pint mooie herinneringen werden opgehaald aan eerdere fietstochten en andere memorabele momenten. In totaal werd zo'n 45 km afgelegd, lang genoeg om de benen te trainen en zeker lang genoeg om er een fijne namiddag van te maken. Voor herhaling vatbaar!

je verslaggever: Robin



Fietstocht zondag 28 augustus 2016

Ter voorbereiding van het nieuwe tafeltennis seizoen werd op zondag 28 augustus een fietstocht georganiseerd. Een elftal sportievelingen kwamen aan de



Beker van Limburg

Heusden A - Schulte C : 3 – 5

Onze jongens (Wouter, Ivo en Marco) moesten in deze eerste match de duimen leggen tegen het jong geweld van Schulte.

Training

De jeugd wordt op maandag en donderdag begeleid door Jos, Ludo en/of Björn. Tot nader order en tenminste tot eind december zal Ivan doorgeven op welke donderdagen hij de training voor de jeugd zal verzorgen. Voor de gevorderden zal Jochen om de andere week de geleide training verzorgen (ook tot nader order en niet meer zoals vorig jaar enkel vóór de thuismatches).

Maandag: Jeugd: 18u – 19u30
Volwassenen: 19u30 – 21u
Donderdag: Jeugd: 17u30 – 19u
Volwassenen: 19u – 20u45

Gevorderden en volwassenen mogen natuurlijk ook vroeger aanwezig zijn om eventueel even de jeugdspelers wat tegen hen te laten oefenen.

Competitie

Wie de mail van onze nieuwe interclubleider niet heeft gelezen of ontvangen ...:

Beste Sportvrienden,

Volgend weekend gaat de competitie opnieuw van start aan hierbij zou ik jullie graag even bijkomend informeren over het verloop van de ploegopstellingen voor het komende seizoen.

Voor degene die hiervan nog niet op de hoogte waren, Frederik heeft beslist om geen deel meer uit te maken van het bestuur waardoor ik jullie nieuwe interclubleider zal zijn.

Mijn email adres: benswitten@hotmail.com
Mijn gsm-nr: 0472/896096

Aan het meldingssysteem van de beschikbaarheid worden er geen grote wijzigingen ten opzichte van de voorgaande jaren doorgevoerd.

Indien er nu al datums gekend zijn dat jullie voor bepaalde speelweken niet beschikbaar zijn, gelieve dit even door te mailen of te sms'en "whatsapp is ook toegestaan :-)"

De ploegopstelling zal in principe op zondag voorafgaand aan de volgende speelweek rondgestuurd worden.

Jullie kunnen mij dan tot zaterdag 23.59u laten weten per (mail/sms/...) of jullie de komende speelweek beschikbaar zijn.

Voor meer info aangaande de kalender verwijs ik naar het clubboekje (wordt spoedig verdeeld), competitiekalenders (Ludo) of de website van de vtvl: <http://competitie.vttl.be/>

Het bestuur heeft in juni op basis van de ontvangen inschrijvingen beslist om vijf (5) ploegen in de heren-competitie en één (1) jeugd ploeg in te schrijven. Na grondig overleg werd er beslist om de E-ploeg niet in 4e provinciale te laten aantreden maar in 5e provinciale te houden.

Hierdoor wordt onze club in iedere afdeling van de provinciale reeksen door 1 ploeg vertegenwoordigd.

Als kapiteins van de ploegen werden volgende spelers voor het komende seizoen aangeduid.

A-ploeg:	Jimmy B	res: Wouter G
B-ploeg:	Marc G	res: Steven W
C-ploeg:	Jos N	res: Rudi G
D-ploeg:	Ludo B	res: Steven G
E-ploeg:	Ivan S	

Jeugd ploeg: Ivan S duidt kapitein aan

De invulling van de plaatsen in de ploeg zal dit jaar iets anders verlopen.

Het is niet meer de bedoeling dat er 4 spelers per ploeg worden toegekend en dat er bij het wegvallen van één van deze spelers, de eerste speler van de volgende ploeg wordt doorgeschoven

Het is dus de bedoeling dat er een 5-6 spelers aan een ploeg worden toegekend en dat er een systeem met een beurtrol zal worden toegepast.

In geval van een week met veel afzeggingen of een wedstrijd met betrekking tot eventuele

promotie of degradatie kan het wel zijn dat hiervan afgeweken wordt.

Wij hebben de afgelopen jaren echter vaak te kampen gehad met het probleem om de ploegen vol te krijgen, vandaar dat het bestuur beslist heeft om het dit jaar op een andere manier te proberen.

Indien er op een bepaald moment toch een keuze tussen spelers dient gemaakt te worden, zal dit gebeuren op basis van een gezonde mix van engagement, ingesteldheid en vorm van het moment.

Ik ben mij ervan bewust dat ik niet iedere week iedereen kan content stellen. Indien er toch een groot ongenoegen zou ontstaan bij iemand van jullie, gelieve dit even persoonlijk te melden.

Graag wil ik nog één afspraak maken en dit is dat er geen spelers onderling beslissen om de ploegopstellingen te wijzigen zonder hier voorafgaand een goedkeuring van mezelf en de desbetreffende kapitein(s) van te ontvangen.

Tenslotte hier de ploegopstelling voor week1 - thuismatch zaterdag 10 september 2016 -

Aanvang wedstrijden A- t/m D-ploeg: 19.00u

Aanvang wedstrijden E-ploeg+jeugd: 15.00u
(afdeling 1) A - Centrum A: Ben - Jimmy
(kap) - Wouter - Paul

(afdeling 2B) B - Lanaken A: Pat D. - Marc G
(kap)- Johan - Steven W.

(afdeling 3A) C - Houthalen A: Andy - Davy –
Jos (kap)- Rudi

(afdeling 4B) D - Opglabbeek A: Pat C. - Ivo
- Steven G. (kap) - Robin

(afdeling 5A) E - Lipalet H: Senne - Dario -
Teun - Arno (kap)

(afdeling 1A cad-jun) jA- Leopoldsburg A: -
Nathanaël, Stefan, Victor (reserve: Wout)

Sportieve groeten
Ben



Nieuwe uitrusting

Donderdag 8 sept ten laatste, zou iedereen zijn nieuwe uitrusting moeten afgehaald hebben tijdens de trainingsuren.

Iedereen in tenue nu zaterdag 10 sept om 18h50 voor de groepsfoto!

Clubboekje

Een uittredend clublid heeft zich bedacht en toch opnieuw ingeschreven, maar omdat het clubboekje net weg was om te drukken staat hij dus niet in de ledenlijst.

Zodra het clubboekje wordt uitgedeeld zal dit handmatig moeten bijgevoerd worden op p.9 met de volgende gegevens :

**DANKO KAZIU | S | St. Jansblok 45 3550
Heusden-Zolder | 17/08/1947 |
011.42.86.11 0474.41.17.08
webmaster@ttcsmash.be**

Nieuw lid

Sven Vanardennen (klassement C2) komt van PW Diest en als boete wegens te late transfer zal hij o.a. niet speelgerechtigd zijn in de 4 eerste wedstrijden.

Website www.ttcsmash.be

Hier vind je de laatste nieuwtjes over onze clubwerking, verslagjes van de gespeelde matches, aankondigingen voor volgende evenementen, de ledenlijst en nog veel meer.

Je vindt hier ook een link naar de website van de VTTL met de kalender en alle uitslagen, rangschikkingen en persoonlijke resultaten van alle aangesloten van de bond.

Ter herinnering: Vinden jullie dat er wat weinig staat vermeld over je ploeg of match? Heb je een anekdote van tijdens de wedstrijd die zeker zou vermeld moeten worden? Stuur jouw verslag of anekdote naar webmaster@ttcsmash.be !

Later komen sommige verslagen dan ook weer in het volgende Smashke. Zeker de plezantste, spannendste, of die met een apart verhaal....Heb je tenslotte een opmerking over de inhoud of wil je eventueel iets laten meedelen op de website, stuur een mailtje naar webmaster@ttcsmash.be

Je webmaster Kaziu



Er was/wordt er weer een jarig



Kaziu D	17/08	Patrick S	20/08
Davy R	25/08	Selahattin Ö	03/09
Bjorn H	06/09	Jos N	08/09
Teun Q	13/09	Arno V	07/10
Dario M	12/10	Marco L	12/10
Stefan S	23/10	Steven G	25/10
Steven W	25/10	Robin L	30/10

hip hip **HOERA!**



Wat men je NIET vertelde tijdens de vele geschiedenislessen !!!

Ben je soms ook zo verwonderd over Engelse spreekwoorden of zegswijzen en waar sommigen gebruiken vandaan komen? Hier volgen een aantal feiten uit de jaren 1500 :

- Huizen hadden in die tijd strooien daken, zonder houten gebinten. Het was de enige plek waar de dieren zich warm konden houden, en dus leefden de katten en kleinere dieren (muizen, ongedierte) in het dak. Als het regende werd het daar glibberig, en soms gleden de dieren dan uit en vielen van het dak. Vandaar het Engelse gezegde "**It's raining cats and dogs**".

- Niets kon verhinderen dat er dingen in het huis vielen. Dit was een echt probleem in de slaapkamer, waar ongedierte en hun uitwerpselen je schone beddengoed konden bederven. Daarom werden bedden voorzien van grote palen om een laken over te hangen dat dan toch een beetje bescherming bood. Zo is het gebruik van **hemelbedden** ontstaan.

- Men gebruikte loden bekers om bier of whisky te drinken. Die combinatie zorgde er soms voor dat de drinker een aantal dagen buiten westen was! Als de dronkaard dan bewusteloos gevonden werd langs de straat, werd hij vaak gereed gemaakt om te worden begraven. Hij werd een aantal dagen op de keukentafel gelegd, en de familie at en dronk aan diezelfde tafel, en wachtte af of hij nog wakker zou worden. Vandaar het gebruik van de **doodswake**.

- Engeland is oud en de bevolking vond geen plaats meer om de doden te begraven, dus werden er kisten uitgegraven en de beenderen naar een beenderhuis overgebracht, zodat ze de graven konden hergebruiken. Bij het heropenen van deze kisten, ontdekten ze dat er bij 1 op 25 aan de binnenkant was gekrabd, ze beseften dat ze levenden hadden begraven. Van toen af werd er een touwtje rond de pols van een lijk gebonden, dat omhoog leidde en verbonden was met een belletje boven de grond. Iemand moest dan heel de nacht op het kerkhof zitten om te horen of de bel rinkelde. En zo werd er wel eens iemand "gered door de bel" (**Saved by the bell**).

Wie zei er ook alweer dat geschiedenis saai was...?

Opmerkingen, commentaar & kritiek (zolang het maar opbouwend is) kun je kwijt op volgende adres

*redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be*

